

## פרח הלילך – הסיפור שמאחוריו השיר (מתוך אורי אסף)



האוטובוס הגיע בשטונה בערב לקיבוץ ויזל, נהג האוטובוס הוותיק עזר אותו ליד הסילו. שם פגשתי אותה לראשונה.

נורית הירש צייצלה אליו כמה ימים קודם לכן, אמרה שהוא בדיק משחררת מהצבא, שיש לה ללחן חדש שכבר כתבו לו מילים, אבל היא לא מרוצה מהן, והיא שאלת אם אני מוכן לכתוב מילים אחרות ללחן שלה. אמרתי שכן והזמנתי אותה לבוא אליו לקיבוץ. ביקשתי שלא תראה לי את הנוסח המקורי, כדי שלא אושפע ממני בשום צורה.

סיכמנו שהיא תגיע באוטובוס של הערב, נבדק על השיר, היא נשמע לי את המנגינה ואני אכתוב. (אך עוד לא היו קלטות ודיםקים ואי אפשר היה לשלוח לחן לשיר), היא תישאר לשון

אצלנו ותחזור למחרת באוטובוס של הבוקר נורית הגיע עם מדים של חילופי הלכnu מהסילו בדרך שעוקפת את חדר האוכל, שירודת מהழען לחבר, (שהיה אז באותו מקום), וידה לכוון הצריף שלו ושל בתיה, שהיא ממוקם לפני "הבית הראשון" היו בצריף שני חדרים כך שיוכלו להלן אותה (הצריף הזה כבר לא קיים היום).

אחרי אהחת עבר קצחה, יצאנו ללכת למועדון חברות הילדים, שם היה פסנתר, אחד משני הפסנתרים הבודדים שה היו באותה תקופה בקיבוץ. הייתה מורה בקיבוץ באותה תקופה, והיה לי מפתח למועדון חברות הילדים.

זה היה בחודש שבט, הלילה היה בהיר מאד אחרי כמה ימים ולילות גשומים, ושםתי לב שהעשבים כבר נבטטו וצמחו בצד הדורך, שהוליכה לכון מבני הcities, שם מתחת לאחת הcities היה המועחז והיה הפסנתר.

כשהתקרבנו למבנה, ממש לפניו, חצינו את הדרך שמולכה מחדר האוכל של הקיבוץ, עברה ליד מבני הcities, עברה ליד בריכת השחיה ומשיכה לכון בית העליין של הקיבוץ. כשחצינו אותה נזכרתי כי שבושים קודם הלכתו באותה דרך אחריו ארומו של חבר קיבוץ

שנפטר, כשהילדים מציצים בהיכבא מלמעלה. מחלנות מבני הcities. וכוסנו למועדון. נורית התישבה ליד הפסנתר והתחילה לנגן את הלחן שלה. התישבתי לידה, כשאני מהרר בדרך שחצינו, במסע הלוויה, בסוף הבלמי נמנע המכחלה לכולם ובילדיהם המציצים מלמעלה. השורות הראשונות של השיר אכן נכתבו מעצמם:

היום אוי נדחה את קץ דרכנו  
ולא מזכיר כי סוף לכל  
זה המשועל שבו דורות רגליים  
בשני קצוותיו העשב לא יבול

מלול הפסנתר, במועדון, היה חלון ענק שהשקיף לכיוון פינת החיה של חברות הילדים. בתוך פינת החיה ניצב שני עצי שקד במלוא פריחתם שזהרה כליל הירח ההבהיר של חודש שבט. רציתי להכניס את הפריחה היפה לשיר, אבל זה לא הסתדר עם החrizה, ועל כן במקום שקד כתבתי. לילך

כ-45 דקות ישבתי ליד הפסנתר. נורית ניגנה את הלחן שלה שוב ושוב ואני כתבת. הבית הראשון שנכתב הפרק לבית שני, והבית הראשון נפתח בשורה:

היום אוי נדחה את בוא הלילה..."

אחרי 45 דקות השיר היה גמור. הוא לא שונה יותר, וכך הוא נשאר עד היום. למחרת בבוקר נורית חזרה לתא לביתה. נורית הירש מסרה את השיר לביצוע לשישית שריד, אחר כך לחווה אלברשטיין ובמהמשך הוא לו שעד מבצעים רבים.

נורית כתבה לחנים לעד מספר שירים שלו, לפי טקסטים שללחחות אליה: "כחולה כחולם", "תמונה לסוף הקיץ", "צעצועיה של אסונת" (ילדים). בטכניקה של היום אפשר לשמע את כולם ביוז-טיזב.